

Samenvatting toespraak drs. J.D.W. Eerbeek, Hoofdpredikant Dienst Justitiële Inrichtingen bij de viering van het 10-jarig bestaan van de Stichting Kerken en Gevangenen Utrecht op 30 oktober 1999

Beste mensen,

Graag wil ik jullie namens het Rooms-Katholiek en Protestants justitiepastoraat van harte feliciteren met het tienjarig bestaan van de Stichting Kerken en Gevangenen.

In de afgelopen jaren heb ik door middel van de jaarverslagen en ook in persoonlijke contacten het werk van jullie stichting gevolgd.

Er zijn uiteenlopende activiteiten georganiseerd ten behoeve van gedetineerden en ex-gedetineerden. En daarbij hebben veel mensen in grote trouw hun beste krachten gegeven.

Voor de gedetineerden is die inzet van grote betekenis.

De doelstelling van de stichting is om het isolement van gedetineerden en ex-gedetineerden te doorbreken en om de kerken op de situatie van hen te betrekken. Heel wezenlijk daarbij blijkt dat justitiepastoraat en nazorgpastoraat op elkaar betrokken zijn om mensen niet alleen tijdens de detentie, maar ook na de detentie nabij te kunnen zijn.

Het betrekken van kerken bij het justitiepastoraat betekent dat er ondanks de muren een verbondenheid is die blijft. In concrete inzet van mensen geven jullie inhoud aan die verbondenheid.

Wezenlijk voor het justitiepastoraat is de inzet van vrijwilligers.

De vrijwilligersinzet is een onmisbare pijler. Het betekent een invulling dat het justitiepastoraat functioneert vanuit een gemeenschap van mensen die over de grenzen heen verbonden met mensen in een isolement wil blijven.

Vrijwilligers maken zo in hun aanwezigheid duidelijk waar het in het pastoraat om gaat. Dat hoe het leven ook gelopen is er vanuit de samenleving een uitgestoken hand blijft.

Vrijwilligers laten zo zien waar het hart ligt van het justitiepastoraat.

Graag wil ik jullie namens het landelijk justitiepastoraat een symbolisch geschenk aanbieden.

Het zijn bloemen rondom een brok puur glas.

Bloemen als symbool van de veelkleurigheid. De veelkleurigheid van mensen onder elkaar en de veelkleurigheid ook in ieder mens persoonlijk. Het glas komt zo uit de oven.

Het is gelouterd en puur. Het staat voor helderheid: zicht op waar het om gaat in het leven.

En bovendien: glas weerkaatst het licht van de hemel onder de mensen.

Ik wens jullie alle goeds en veel inspiratie toe bij jullie werk in de komende jaren.